

# *Handreiking voor overdenking en gebed*

*Ook te downloaden via  
[www.navigatortboeken.nl](http://www.navigatortboeken.nl) onder 'downloads'*

Deze handleiding biedt een manier om na te denken over *Het zwervers-evangelie*, voor één hoofdstuk tegelijk. Hoewel het is bedoeld om groepsdiscussie en interactie te bevorderen, kan het ook in aangepaste vorm gebruikt worden voor individueel gebruik. Het doel is allereerst om u in te leiden in gemeenschap met God en met anderen die op reis zijn met Jezus. Naast de specifieke bijbelgedeelten zal uw groep misschien ook over sleutelgedachten uit elk hoofdstuk willen praten, hoe deze voor hen een uitdaging vormen of een bemoediging om te leven vanuit het evangelie der genade.

## **Hoofdstuk 1**

### *Er is iets grondig mis*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groepsgeprek en gebed.
- Laat iemand Matteüs 9:9-13 hardop voorlezen. Bekijk daarna de volgende vragen, die zijn bedoeld voor persoonlijke overpein-

zing en groepsinteractie.

- Maak een vergelijking of een contrast tussen de God over wie u geleerd hebt in de jaren waarin u gevormd werd, met de God die mens werd in Jezus, die ons liefheeft zoals we zijn en niet zoals we zouden moeten zijn. Komen ze overeen of is er iets grondig mis met een van uw voorstellingen over Hem?
- Beschrijf de Jezus zoals u hem op dit moment van de reis ervaart. Hoe verschilt Hij van de God met wie u bent opgegroeid?
- Eindig met vijf minuten stille dankzegging en lofprijs. Sta daarna op en bid samen hand in hand het Onze Vader hardop.

## Hoofdstuk 2

### *Groots en ononderbroken*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groepsgesprek en gebed.
- Laat iemand Job 38:1-21 hardop voorlezen. Bekijk daarna de volgende vragen voor persoonlijke overdenking en groepsinteractie.
- Deel met elkaar, nadat u tijd hebt genomen om over het wonderbare Woord en de daden van God na te denken, welke specifieke bijbelgedeelten uw begrip van God gevormd hebben.
- Nu u uit genade leeft, kunt u aangeven welke veranderingen er zijn opgetreden in het gevoel dat u over uzelf hebt en in uw opstelling ten opzichte van Jezus?
- Eindig met vijf minuten stille dankzegging en lofprijs. Sta daarna op en bidt samen hand in hand het Onze Vader hardop.

## Hoofdstuk 3

### *Goed nieuws voor ragamuffins*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groepsgesprek en gebed.
- Laat iemand Matteüs 5:1-3 hardop voorlezen. Bekijk daarna de

volgende vraag voor persoonlijke overdenking en groepsinteractie.

- De *ragamuffins* zijn de ‘armen van geest’ uit de eerste zaligspreking. Het gevoel en het weten van de tederheid van Jezus, die ons opheft naar Zichzelf, nadat we vol met littekens zijn komen te zitten en depressief zijn geworden door de zonde, dat te weten én te voelen is het hart van de *ragamuffin*-spiritualiteit. Geef een voorbeeld uit uw persoonlijke leven, dat aan toont dat u lid bent van de *ragamuffin*-gemeenschap.
- Eindig met vijf minuten stille dankzegging en lofprijs. Sta daarna op en bid samen hand in hand het Onze Vader hardop.

#### Hoofdstuk 4

##### *Loszittende aureolen*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groepsgesprek en gebed.
- Laat iemand hardop 1 Johannes 4:16-19 voorlezen. Bekijk daarna de volgende vraag voor persoonlijke overdenking en groepsinteractie.
- Vrees wordt door liefde verdreven. Hebt u zich verzoend met de gebrokenheid van uw bestaan? Bespreek op welke manieren u in uw leven langzaam maar zeker en op wonderlijke wijze beweegt van zelfgerichtheid naar een zelfaanvaarding die geworteld is in de aanvaarding door Jezus Christus.
- Eindig met vijf minuten van stille dankzegging en lofprijs. Sta daarna op en bid samen hand in hand het Onze Vader hardop.

#### Hoofdstuk 5

##### *Kuifaalscholvers en drieteenmeeuwen*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groepsgesprek en gebed.
- Laat iemand hardop Psalm 104 voorlezen. Bekijk daarna de

volgende vraag voor persoonlijke overdenking en groepsinteractie.

- Probeer u een ogenblik te herinneren, waarop u stille verwondering hebt ervaren, diepe verbazing of liefdevol ontzag voor de oneindige goedheid en grootheid van God. Beschrijf hoe u onverwacht genade ontdekte in een persoon, plaats of situatie.
- Eindig met vijf minuten stille dankzegging en lofprijs. Sta daarna op en bid samen hand in hand het Onze Vader hardop.

### Hoofdstuk 6

#### *Grazie, Signore*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groepsgesprek en gebed.
- Laat iemand hardop Marcus 14:3-9 lezen. Bekijk daarna de volgende vraag voor persoonlijke overdenking en groepsinteractie.
- Ons hele geestelijke leven wordt ondersteund door de dagelijkse bekering van wantrouwen tot vertrouwen, dit begint eenmaal met een beslissende stap, maar daar blijft het niet bij. Zoek naar een herinnering van een moment waarop u alles volledig opgaf, u niet langer de touwtjes in eigen handen hield, maar u overgaf aan de liefdevolle leiding van God. Voor welke van Gods talloze gaven bent u het meest dankbaar?
- Eindig met vijf minuten stille dankzegging en lofprijs. Sta daarna op en bid samen hand in hand het Onze Vader hardop.

### Hoofdstuk 7

#### *Namaakdiamanten en nep-hamburgers*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groepsgesprek en gebed.
- Laat iemand Jakobus 5:16,17 hardop voorlezen. Bekijk daarna de volgende vragen voor persoonlijke overdenking en groep-

sinteractie.

- Ons denken is in overeenstemming met de waarheid, wanneer ons verstand de dingen net zo belangrijk vindt als ze ook werkelijk zijn. Wees nederig genoeg om de inconsequenties te erkennen tussen uw eigen prioriteiten en die van het evangelie. Schenk daarbij vooral aandacht aan de manier waarop u uw tijd en uw geld besteedt.
- Heeft u een vriend of een gebedsgroep tegenover wie u openhartig kunt zijn over uw gebrokenheid, zonder angst voor afkeuring? Welke angsten weerhouden u ervan om zo eerlijk te zijn ten opzichte van anderen als u graag zou willen zijn?
- Eindig met vijf minuten stille dankzegging en lofprijs. Sta daarna op en bid samen hand in hand het Onze Vader hardop.

## Hoofdstuk 8

### *Vrij zijn van vrees*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groepsgesprek en gebed.
- Vraag verschillende deelnemers om voor te lezen uit Johannes 8:32, 2 Korintiërs 3:17 en Galaten 5:1. Maak daarna gebruik van de volgende oefening voor persoonlijke overdenking en, als u dat wilt, ook voor groepsinteractie.
- Ga naar Johannes 11:43,44 en vervang Lazarus' naam door die van uzelf. Wanneer Jezus zegt: 'Maak ..... los en laat ..... (vrij) heengaan', probeer u dan een voorstelling te maken van de windsels en de gezichtsdoek, die op de grond vallen en van de gebondenheden waarvoor deze windsels staan. Lees als het ware de woorden die onthullen waar u nog gebonden bent door vrees en waar u de vrijheid nodig hebt die alleen Jezus kan geven. Raap alle windels op en geef ze aan Jezus met het gebed: 'Heer, ik kan mijzelf niet bevrijden, maar alle macht in hemel en op aarde is van U. U bent de Meester van het onmogelijke. Ik smeed U nederig om mij vrij te maken.'
- Eindig met vijf minuten stille dankzegging en lofprijs. Sta daarna

op en bid samen hand in hand het Onze Vader hardop.

## Hoofdstuk 9

### *De tweede roeping*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groepsgesprek en gebed.
- Laat iemand Matteüs 11:28-30 hardop voorlezen. Bekijk daarna de volgende vraag voor persoonlijke overdenking en groepsinteractie.
- Als we op weg gaan voor de ‘tweede reis’, het aanvaarden van de boodschap van Gods liefde in alle aspecten van ons leven, is de cruciale en onvermijdelijke vraag: Verlang ik er waarlijk naar om meer over God te weten en de volheid van zijn liefde te ervaren? Als uw antwoord *nee* is, of: *ik weet het niet zeker*, vraag dan aan de groep om voor u te bidden in ongebreideld vertrouwen dat de Heilige Geest uw hart zal vullen met een intens verlangen. Als uw antwoord *ja* is, vraag de groep dan om voor u te bidden met verwachting en geloof, dat de Geest uw verlangen intenser zal maken.
- Eindig met vijf minuten stille dankzegging en lofprijs. Sta daarna op en bid samen hand in hand het Onze Vader hardop.

## Hoofdstuk 10

### *De hinkende overwinnaar*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groepsgesprek en gebed.
- Laat iemand Lucas 15:20 hardop voorlezen. Bekijk daarna de volgende vraag voor persoonlijke overdenking en groepsinteractie.
- Hebt u begrepen dat het centrum van het evangelie van de genade hierin bestaat, dat vergeving aan het berouw en de bekering voorafgaat en dat onze liefdevolle God niet veranderd

wordt door ons berouw, maar dat alleen ons zondige ik erdoor verandert? Deel met elkaar vanuit uw eigen levensverhaal hoe u beleefd hebt hoe trouw God is, en dat met name in tijden van moeiten en hartzeer.

- Eindig door Psalm 103 samen te bidden.

## Hoofdstuk 11

### *Een tikje dwaas*

- Begin met vijf minuten stil gebed, om uw hart en uw gedachten te reinigen ter voorbereiding op het luisteren naar God door middel van bijbellezen, groeps gesprek en gebed.
- Laat een of twee mensen Johannes 15:9-17 en Romeinen 8:31-39 voorlezen. Bekijk daarna de volgende vragen voor persoonlijke overdenking en groepsinteractie.
- Heb ik bewust of onbewust beperkingen opgeworpen tegen Gods liefde voor mij?
- Heb ik de moed om steeds weer op te staan nadat ik aldoor maar weer gevallen ben?
- Sta ik de liefdevolle en ontfermende Heiland toe om op zijn eigen voorwaarden naar mij toe te komen? Sta ik God toe om zo dwaas te zijn als Hij dat verkiest?
- Eindig door voor elkaar te bidden om een onwankelbaar, ongebroken en onverstoortbaar vertrouwen in de liefde van God.